

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ

Ούτε ασφάλεια, ούτε ελευθερία με το δόγμα νόμου και τάξης της κυβέρνησης

Συνέντευξη στον ΧΡΗΣΤΟ ΚΥΜΠΙΖΗ

Το ότι η ΝΔ προεκλογικά «είχε τάξει λαγούς με πετραχήλια» και «σήμερα σφυρίζει αδιάφορα» τονίζει η Ρένα Δούρου στην Κυριακάτικη Kontronews και υποστηρίζει πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τη μεσαία τάξη, την ώρα που δείχνει «περιέργη χαλαρότητα απέναντι στη διαφθορά». Επιπλέον, σημειώνει ότι σήμερα ο κ. Πατούλης βρίσκεται αντιμετώπισης «με όλους τους λαϊκισμούς, τα ψέματα και τη λάσπη», που έρχινε στην προηγούμενη περιφερειακή Αρχή.

Θεωρείτε πως το δόγμα νόμου και τάξης που προσπαθεί να εφαρμόσει η ΝΔ έχει αντίκρισμα στην κοινωνία;

«Όσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ελευθερίες για λίγη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια», παρατηρούσε σοφά ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν τον 18ο αιώνα και η ρήση του πχέει τραγικά επίκαιρη στην Ελλάδα του 2019, όπου το «ξύλο» για την επιβολή του νόμου είναι «στοιχείο της αναγκαστικότητας» (sic) σύμφωνα με τον υπουργό κ. Βορίδη... Η κυβέρνηση της ΝΔ, που τομά να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό, αποδεικνύεται η ίδια πρωταθλήτρια στις ασκήσεις λαϊκισμού. Γιατί θέλει οι πολίτες να ξεχάσουν. Να ξεχάσουν οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι μικροδιοικητές ότι προεκλογικά η ΝΔ τους είχε τάξει λαγούς με πετραχήλια και ότι σήμερα σφυρίζει αδιάφορα. Είτε πρόκειται για τη μεσαία τάξη που κοροϊδεύει με τα 17 ευρώ το χρόνο, είτε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που τώρα φυσικά τπρεί. Και όταν δεν ακολουθεί σιωπηρά τις πολιτικές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στα γεμάτα, με 37 δις., δημόσια ταμεία, που άφησε πίσω της η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εννοεί ημετέρους, δείχνοντας μάλιστα περιεργή χαλαρότητα απέναντι στη διαφθορά. Κάτι που σπλιτέυσαν και με άρθρο τους, που δεν ανασκεύασαν παρά την επιστολή της κυβέρνησης, οι Financial Times, που μάλλον δεν είναι φιλο-ΣΥΡΙΖΑ έντυπο. Όλα αυτά περνάνε στο ντούκου χάρη στο δόγμα νόμου και τάξης.

Τι απαντάτε στην κριτική που ασκείται με

αφορμή την παρουσία πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα στην πορεία του Πολυτεχνείου;

Ο καλός συνάδελφός σας, Δημήτρης Ψαρράς, στην Εφημερίδα των Συντακτών, κάνοντας μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή, αναφέρεται στη δυσανεξία αλλά και την αντιφατικότητα της ηγεσίας της Δεξιάς απέναντι στο Πολυτεχνείο. Θυμίζει έτσι χαρακτηριστικά ότι ήταν η «Βραδυνή» που πρότεινε «θέσηση εθνικής γιορτής για το Πολυτεχνείο», το 1975. Εκτοτε, στη ΝΔ έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Και σήμερα έχουμε φθάσει από την αντιφατική στάση στην παγίωση της δυσανεξίας, λόγω της επικράτησης των θαυμαστών του Λεπέν, των αντισημιτών, των ξενοφοβικών, των ακροδεξιών εισοδηστών, των μεταγραφών του ΛΑΟΣ. Πλέον η στάση της ΝΔ γέρνει προς την απροσχημάτιστη αμφισβήτηση και τη συκοφάντηση της εξέγερσης. Έτσι εξηγείται η σημερινή αντανάκλαστική αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο Πολυτεχνείο και στην παρουσία του τέως πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην πορεία.

Συμφωνείτε με την τοποθέτηση των 53+ ως «η μετεκλογική στάση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πολλές φορές υποτονική και αμήχανη»;

Η απομόνωση μίας φράσης από ένα μακροσκελές κείμενο που επιγράφεται «Οδικός Χάρτης προς το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ», αδικεί το σύνολο της προσέγγισης, αλλοιώνει τη σημασία της, περιορίζει την επιχειρηματολογία σε... τοιτάτο. Βρισκόμαστε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ σε μια δυναμική περίοδο ενόψει του επερχόμενου κομμικού συνεδρίου, που όλοι παραδέχονται ότι θα αποτελέσει τομή για το μετασχηματισμό του κόμματος στη μαζική, προοδευτική, δημοκρατική παράταξη που χρειάζεται ο τόπος. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά τρόπους αντιστοιχίας του με τις δυνάμεις που τον στήριξαν εκλογικά. Επιχειρώντας να υπερασπιστεί τα κοινωνικά, εργασιακά δικαιώματα των πολιτών που βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης μέσα σε πρωτόγνωρες μιντιακά συνθήκες όπου τα συστημικά ΜΜΕ συνεχίζουν να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αυτός ο δρόμος δεν είναι μεν εύκολος, είναι όμως μονόδρομος. Και



μάλιστα δεν αφορά ένα κόμμα ούτε μία χώρα. Αφορά την ευρωπαϊκή Αριστερά, τον εκφικό «συμμετοχικό σοσιαλισμό για τον 21ο αιώνα», που περιγράφει ο Τομά Πικετί. Και αυτόν τον παραγωγικό διάλογο, όπως ήταν και η παράδοση από την εποχή του Συνασπισμού και του Χώρου Διαλόγου, όλες οι φωνές έχουν σημασία, ισότιμα και δημοκρατικά, στο πλαίσιο του εγγεληνού οχήματος, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Με τελικούς κριτές, όπως πάντα, τους πολίτες. Αυτούς ακριβώς που σήμερα καλούμε να πάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Να αλλάξουν τα δεδομένα, να δώσουν νέο νόημα στην πολιτική συμμετοχή, για το ποιοτικό άλμα που χρειάζεται για την αλλαγή από τα κάτω του κόμματος. Αυτός είναι ο κοινός μας αγώνας και η κοινή μας αγωνία.

Πώς κρίνετε το έργο των πρώτων μηνών της νέας περιφερειακής Αρχής Αττικής;

Η «Δύναμη Ζωής» δίνει το παρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταθέτοντας τις προτάσεις της και προστατεύοντας το πολυεπίπεδο έργο που έχει γίνει την περίοδο που ήταν στη Διοίκηση της Περιφέρειας. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, ο ρόλος των Περιφερειών είναι κρίσιμος για την εμπέδωση της τοπικής δημοκρατίας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε εμείς στη Διοίκηση της Αττικής. Σήμερα πια ο κ. Πατούλης βρίσκεται αντιμετώπισης με όλους τους λαϊκισμούς, τα ψέματα και τη λάσπη που έρχινε στη Δύναμη Ζωής. Πλέον όλα αυτά του γυρίζουν μπουμερανγκ. Για παράδειγμα ενώ ο κ. Πατούλης μας εγκάλυψε για το πρόγραμμα αγοράς σύγχρονης εξοπλισμού για τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, σήμερα ζητά από τα νοσοκομεία την άμεση εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων! Κάλιο αργά παρά ποτέ. Εμείς παραμένουμε πιστοί στο έργο μας για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Όπως και στο σημαντικό έργο που έχει γίνει στον κοινωνικό τομέα, στις υποδομές, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Καταγράφουμε, ελέγχουμε, διεκδικούμε.

Η κεντρική στόχευση της ΝΔ για «γαλάζιο» κράτος

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κύρωνε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, αποκάλυψε όλη την αντιφατικότητα της δεξιάς πολιτικής της ΝΔ, αλλά και τις κεντρικές επιδιώξεις της. Ρύθμιζε θέματα αναγκαία προς αντιμετώπιση, με ορισμένες επιλογές που δεν διότασαν, να συμφωνήσουμε, αλλά και αυταρχικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που φέρνουν στο προσκήνιο τις ιδεολογικοπολιτικές αγκυλώσεις της ΝΔ και τις πρακτικές οικοδόμησης του «γαλάζιου» κράτους. Οι πρακτικές αυτές ήταν χαρακτηριστικές στον νόμο για το επιτελικό «λουδοβίκειο» κράτος, στις αυθαίρετες τοποθετήσεις «ημετέρων» στις διοικήσεις σημαντικών Οργανισμών και βέβαια στις ρυθμίσεις για την κατάργηση του αυτοδιοίκτου του ΚΕΘΕΑ.

Το κύριο πρόβλημα της ΝΔ είναι ότι έχει μια περιεργή αντίληψη περί αξιοκρατίας και «αρίστων», ότι την ενοχλούν οι διαδικασίες αυτοδιοίκησης – αυτοδιαχείρισης των Κοινωνικών Οργανισμών, ότι την ενοχλούσε η φιλοσοφία της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Θέλει Διοικήσεις όπως αυτές που υπήρχαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Διοικήσεις που να αποτελούν «το μακρύ χέρι» της διαπλεκόμενης εξουσίας.

Αποδείχθηκε όμως, ότι και με ελεγχόμενες κομματικές Διοικήσεις, δεν διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, που επικαλείται η ΝΔ. Στο ΚΕΕΛΠΝΟ έγιναν όργια διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και παρά τις έγκαιρες επιστημονικές από την πρώην υφυπουργό Υγείας της Κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, την κ. Φωτεινή Σκοπούλη, συνεχίστηκε να διανέμεται αφειδώς μαύρο χρήμα προς «ημετέρους», ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο έγινε και στο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», παρά τον διορισμό από τις Κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 3 μελών στο ΔΣ. Το ίδιο έγινε συνολικά στο χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου με διοικήσεις που διόριζε η ΝΔ και με Υπουργούς δικούς της. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη κατάργηση του αυτοδιοίκτου του ΚΕΘΕΑ έγινε την 30/9/2019, αρκετά πριν δημοσιοποιηθούν οι Εκθέσεις οικονομικών αταθολιών στο ΚΕΘΕΑ από την Ομάδα Εργασίας και το ΓΑΚ.

Τίποτε δεν διασφαλίζει ότι με τους εκλεκτούς της ΝΔ στο ΔΣ του ΚΕΘΕΑ, θα υπάρξουν συνθήκες χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, θα υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των 20 εκατ. ευρώ με τα οποία χρηματοδοτείται το ΚΕΘΕΑ από το Υπουργείο Υγείας, θα υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των απαράδεκτων φαινομένων που εντοπίστηκαν στις Εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας και του ΓΑΚ, από την αντιμετώπιση που θα έκανε το νέο ΔΣ το οποίο θα εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ. Και είναι εξοργιστικό να συγκρίνει η ΝΔ τα προσόντα του εκλεκτού της ως Προέδρου του ΚΕΘΕΑ, με εκείνα των καταξιωμένων Προέδρων που ηγήθηκαν του αυτοδιοίκτου ΚΕΘΕΑ στα 36 χρόνια λειτουργίας του και ειδικά με τα προσόντα της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, η οποία επί 15 χρόνια συμμετείχε στην διαμόρφωση της ολιστικής στρατηγικής του ΚΕΘΕΑ.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με την κατάργηση του αυτοδιοίκτου του ΚΕΘΕΑ ήταν μια ακόμη αποκάλυψη των κεντρικών στοχεύσεων της Ν.Δ. για «γαλάζιο» κράτος

Του ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*



Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με την κατάργηση του αυτοδιοίκτου του ΚΕΘΕΑ ήταν μια ακόμη αποκάλυψη των κεντρικών στοχεύσεων της Ν.Δ. για «γαλάζιο» κράτος

Το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ είχε κατοχυρωθεί από την ίδρυσή του με τον Νόμο 1729/87 και είχε τεθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας το 2003 επί υπουργίας Κώστα Στεφανή, με ρητή αναφορά στο αυτοδιοίκτου του χαρακτήρα του και στον τρόπο εκλογής του ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση. Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, τα μέλη επανένταξης και μέλη των οικογενειών τους, καθώς και καταξιωμένα πρόσωπα της κοινωνίας που έχουν διατελέσει μέλη του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ.

Όλες οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για το ΚΕΘΕΑ ήταν προκλητικά απαράδεκτες. Προκαλούν ρήγμα στη σχέση της Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ με το σύνολο των Φορέων που μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΚΕΘΕΑ.

Οι αναφορές του κ. Κικιλία στις Εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για την αποτίμηση του θεραπευτικού προγράμματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, ήταν προσημασμένες. Επιχειρούσαν να δικαιολογήσουν εκ των υστέρων την πολιτική απόφαση της ΝΔ «να άρει την ηγεμονία της Αριστεράς στα ζητήματα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων» - δηλαδή την ολιστική στρατηγική για την πρόληψη, την απεξάρτηση, την θεραπεία, την επανένταξη -, να προωθήσει τις δεξιές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης, να καταργήσει την αυτοδιοίκηση - αυτοδιαχείριση του ΚΕΘΕΑ και να διορίσει κομματικά ελεγχόμενη διοίκηση.

Η ΝΔ δίνει διαρκείς αποδείξεις ότι ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός ως ιδεολογικοπολιτική επιλογή, η διευκόλυνση των ισχυρών του πλούτου ως ταξική επιλογή, συνοδεύεται από τον αυταρχισμό, την πελατειακή λογική, την «επανάδραση» του «γαλάζιου» κράτους στα ζητήματα της λειτουργίας των θεσμών στη νέα εποχή για τη χώρα.

* Ο Σάκης Παπαδόπουλος είναι Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Με «μανιφέστο» οι Εργατικοί για τις εκλογές του Δεκεμβρίου

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΣΣΙΟΥ

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ Κόμμα της Βρετανίας περιέγραψε το μανιφέστο του για τις γενικές εκλογές ως «το πιο ριζοσπαστικό και φιλόδοξο σχέδιο για τη χώρα των επόμενων δεκαετιών». Δημοσιεύεται ήδη στο διαδικτυακό και περιλαμβάνει σχέδια για αλλαγές στις μεταφορές (σιδηροδρομικές, ταχυδρομεία), ύδρευση, ενέργεια, δημόσια περίουσία κλπ. Υπόσχεται μεταξύ άλλων ελεύθερη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας και κατάργηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων, γεγονός που αποτελεί «επαναστατικό» μέτρο για τα βρετανικά δεδομένα. Μιλώντας στο Μπρεντγουάιχ την Πέμπτη, ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, υποσχέθηκε να μετατρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με προτάσεις για έναν έκτακτο φόρο στις πετρελαϊκές εταιρείες, πολιτικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και δέσμευση για επέκταση της κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγης. Δεσμεύτηκε για περισσότερα χρήματα στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις εάν το κόμμα κερδίσει τις γενικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, τα οποία θα εξοικονομηθούν με τη φορολόγηση υψηλότερων εισοδημάτων. Ο Κόρμπιν υπόσχεται επίσης να δημιουργήσει ένα Ταμείο Πρόσκλησης Ανάπτυξης ύψους 250 δισεκατομμυρίων λιρών για να χρηματοδοτήσει 300.000 νέες «πράσινες» πρωτοβουλίες και δάνεια για τους ανθρώπους να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

“Ο Μπόρις Κόρμπιν το χαρακτήρισε «ριζοσπαστικό και φιλόδοξο» ωστόσο δεν απαντάει σε ερωτήματα βασικά ενώ αντίθετος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος καθώς εισάγει νέους φόρους

τα. Υποστηρίζει τη διενέργεια και δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit. Επίσης, ανέφερε ότι το κόμμα του θα συνεργαστεί με εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη για μια ριζική μεταρρύθμιση της ΕΕ. Οι Εργατικοί στις προεκλογικές τους δεσμεύσεις υποσχονται να «μεταμορφώσουν» το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να επανεθνικοποιήσουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το ταχυδρομείο, το νερό και την ενέργεια. Ο δε ηγέτης τους Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της οικονομίας σε «πράσινη», θα επιδιώξει το Ηνωμένο Βασίλειο ως το 2030 να έχει απαλλαγεί από τη χρήση του άνθρακα. Το «μανιφέστο» των 105 σελίδων περιλαμβάνει τους εξής άξονες: 1) Σχετικά με τον Brexit, οι Εργα-

τικοί θέλουν να επαναδιαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία Brexit, ενσωματώνοντας μια στενή σχέση με την ΕΕ, η οποία στο συνέχεια θα τεθεί σε ένα «νομικά δεσμευτικό» δημοψήφισμα. 2) Σχετικά με την ανεξαρτησία της Σκωτίας, το κόμμα λέει ότι δεν θα επιτρέψει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το θέμα «στα πρώτα χρόνια» μιας κυβέρνησης Εργατικών. Στον τομέα της εργασίας: 3) Θα δοθούν 75 δις. λίρες για την κατασκευή 150.000 νέων κοινωνικών κατοικιών, μέσα σε πέντε χρόνια, 4) Άμεση αύξηση των μισθών κατά 5% για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι αυξήσεις θα είναι πάνω από τον πληθωρισμό, 5) Εισαγωγή ενός «πραγματικού μισθού διαβίωσης» τουλάχιστον 10 λιρών την ώρα, 6) Αναθεώρηση της ηλικίας συνταξιοδότησης για άτομα που εργάζονται σε σκληρές χειρωνακτικές εργασίες, 7) Εισαγωγή ενός δεύτερου φόρου κατοικίας, 8) Κατάργηση των φορολογικών περικοπών για τις κληρονομίες και επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική σχολική εκπαίδευση, 9) Δικαίωμα απόλυτης παραμονής στους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο, 10) Επανάφορα 3.000 λεωφορειογραμμών που έχουν κοπεί, 11) Δωρεάν ευρωπαϊκή σύνδεση για όλους, αμέσως με την μερική εθνικοποίηση των Βρετανικών Τηλεπικοινωνιών, 12) Σχέδιο 3 δις λιρών με το οποίο θα δίνεται ελεύθερη πρόσβαση στους ενήλικες στην Αγγλία για επανεκπαίδευση, 13) Μέγιστος αριθμός σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου τα 30 παιδιά, 14) Δωρεάν κατ'οίκον φροντί-

δα στην Αγγλία για άτομα άνω των 65 ετών τα οποία χρήζουν βοήθειας, 15) Δέσμευση για ανανέωση του πυρηνικού προγράμματος Trident και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, 16) Στα 16 θα μειωθεί το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές. Αναμφίβολα, πρόκειται για το πιο φιλόδοξο, πλην όμως και το πιο δαπανηρό μανιφέστο που υπήρξε στην μεταπολεμική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το ερώτημα είναι: Κατά πόσο είναι αξιόπιστο και προσιτό αυτό το μανιφέστο των Εργατικών; Από την πλευρά τους οι Εργατικοί απαντούν καταφατικά, αιτιολογώντας το με την εισαγωγή υψηλότερων φόρων στις πλούσιες και μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως είναι εκφικό αυτό: Σε μια εποχή μάλιστα της παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία οι έχοντες μπορούν να μεταφέρουν πανεύκολα τα χρήματά τους είτε σε άλλα κράτη είτε σε φορολογικούς παραδείσους; Για πιο λόγο να έχουν τα χρήματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να φορολογηθούν περισσότερο; Επίσης, ένα εξίσου σοβαρότατο ερώτημα στο οποίο ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν απάντησε με ευθύτητα, και το οποίο καταδεικνύει το μέγεθος της αξιοπιστίας είναι το ζήτημα του Brexit! Ο Κόρμπιν είναι υπέρ ή κατά του Brexit; Οποίο, με το εν λόγω μανιφέστο, οι Εργατικοί ευελπιστούν ότι θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν στην εξουσία, μετά από εννέα χρόνια στην αντιπολίτευση. Όμως, οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, δείχνουν ότι πρόκειται να πτωθεί στις 12 Δεκεμβρίου.